

Vårt Tröskvägen, 21 års historia

Resan hit började en tidig morgonpromenad 2003, vi bodde då i centrala Kungsbacka i ett litet hus på en gata utan andra småbarn. Våra grabbar är födda 1995 och 1998, kompisar fanns det inga i närområdet, så vi tog steget att flytta till Tröskvägen 41, ett parhus på en gata som då var en av de barntätaste i landet. Vi lärde känna grannar, många nya vänner som precis som vi sökte sig till området eftersom fritids och skola finns precis runt hörnet. Våren 2009 berättade ägarna av Tröskvägen 12 att som ville sälja och vi fick chansen att köpa utan mäklare, värdering gjordes och vi lade på en slant som dom accepterade. Lagom till fruns 40-års dag flyttade vi in, efter lite tapet, fix och färg på insidan. Äntligen ett hus där barnen kunde husera på fritt på övervåningen och större tomt. Närheten till skola, skog och barnomsorg är några av de saker som vi gillat med området. Även "masterbedroom" som ligger i en helt egen del av huset gör att man har kunnat vara avskärmad när grabbarna valt att vara uppe lite längre. Planlösningen när vi köpte huset gjorde att man kände sig lite instängd, så ganska snart öppnade vi upp mellan kök och vardagsrum, satte in en braskamin som man lätt ser idag från köket, mysigt när man umgås där. 2016 bestämde vi oss för att göra om köket, det kom hem en arkitekt som lämnade förslaget på nuvarande lösning, att ha en köksö att hänga runt är så trevligt (det gamla köket var inte planerat för detta) även avgörande i det hus som vi nu köpt. Innan renoveringen fanns det 3 olika golvtyper i hall, kök och vardagsrum, att lägga parkett över hela ytan lyfte otroligt mycket.

Altaner, altaner, altaner, japp det gillar vi, vi har byggt ut, byggt nytt så idag finns det 3 altaner. Att odla och se trädgården grönska är också något vi sett till att hända, ett antal odlingsboxar för potatis, grönsaker och kryddväxter, att få skörda egen odlat är fantastiskt. Så vi bestämde oss för att bygga ett växthus för att kunna odla under en längre period, samt att använda som ett litet uterum då vi inte odlade. Efter några år med växthuset bestämde vi att 2022 bygga ett uterum, idag undrar jag varför vi inte gjorde det innan, här tillbringar vi mycket tid, samma år sattes det in en frånluftsvärmare och solceller, en anläggning med batterilagring, självfallet finns även en laddbox till bilar. Huset målade dessutom om 2022, mycket hände då

Men allting har sin tid, det är ett stort hus för oss 2 och man blir inte yngre, ett enplanshus i närområdet Gårdskulla, dyker upp på marknaden och vi slår till, dags att lämna över Tröskvägen kanske till en barnfamilj, med närhet till skola och barnomsorg samt Kungsbacka centrum och lokaltrafik, bussen går 300-400 meter från huset. Närheten till skogen öster om området är också ett plus, det tar 5 minuter så är man där, skogen bjuder på bär och svamp, men man får leta själv 😊. Härlig tomt utan granne på baksidan, bara en liten allmänning och en lekplats. Gillar man att golfa, tar man en promenad till Forsgårdens golfklubb.

Med många minnen från barnens uppväxt och vänner för livet lämnar vi nu för en nystart för oss efter lång tid i området, vilket i sig är ett gott betyg, många familjer har bott länge i området.

Margot och Cenny Lüttners